

MAUDE

WADDE

**EVEN
ERUIT**
MET OF ZONDER JE GEZIN

VROEGER GINGEN MAUD FONTEIN (36) EN JAN BEREND ELKE VAKANTIE NAAR CURAÇAO, MAAR NU KUNNEN ZE HUN KINDEREN JULIE (8,5), MEES (6,5) EN MAX (2) GEEN GROTER PLEZIER DOEN DAN MET VLIELAND.

tekst NIENKE BLOKHUIS

“Vorig jaar besloten we voor de verandering eens echt voor een zovakantie te gaan, en dus boekten we voor de zomer een paar weken Italië en Oostenrijk. Maar zodra Mees van onze plannen hoorde, reageerde hij verbolgen. ‘Nee. Maar. En Vlieland dan? Dat kan toch niet!’ Die hadden we niet aan zien komen. En dus boekten we weer Vlieland, maar dan alvast voor de herfstvakantie. Had hij in ieder geval iets in het vooruitzicht. Mijn ouders woonden lange tijd op Curaçao, dus tot vijf jaar geleden vlogen we altijd daarnaartoe. Heerlijk, maar stiekem ook best een gedoe met kinderen. Bovendien maakte het voor Julie en Mees niet uit in waar ze hun emmertje en schepje in het zand staken. Toen mijn ouders terug naar Nederland verhuisden, besloten wij als een soort antireactie op vakantie naar de Wadden te gaan. Het werd Vlieland, omdat we daar via via een huisje in Duinkersoord konden huren. En sindsdien gaan we, op die ene Italië-poging na, iedere zomer, soms zelfs vaker.

‘Je kunt er zo weinig, en dat geeft zo veel rust’, zegt Jan Berend altijd als we het over Vlieland hebben. Want in Italië waren we toch steeds bezig met alles wat je in de omgeving kon doen. Dat gevoel van ‘eigenlijk moeten >





Er is een bakker, een slager en een snoepwinkeltje. Lekker overzichtelijk



Hoewel er weinig is, is het er nooit saai. De kinderen

hebben altijd wel wat te doen. Mees houdt van strandjutten, Juul gaat altijd mee als we na het ontbijt boodschappen gaan doen of bij Badhotel Bruin koffiedrinken. Ook wil ze altijd wel naar de manege, waar ze een halve dag mag paardrijden en een beetje les krijgt. Favoriet bij alle kinderen is het ouderwetse snoepwinkeltje in het dorp. Het is misschien één vierkante meter groot, er mogen maar drie klanten tegelijk in. Die staan dan midden tussen de schappen en potten vol snoepjes die allemaal maar een stuiver of tien cent kosten. Nog een lievelingsactiviteit: de duinen in rennen en daar weer uit rollen of -springen. Of picknicken in een duinpan, met het bodyboard door de branding sjezen, zandkastelen bouwen of in het dorp een ijsje halen na het barbecueën.

Maar het allerfijnste moment op Vlieland is de ochtend.

Ik ga dan hardlopen met de hond, heel vroeg, als het eiland nog stil is. Je ziet dan haast niemand, soms een zeehond. Daarna even naar huis en kijken wie er zin heeft in een ochtendduik. Meestal gaan we daarvoor in badjas op de fiets naar het strand, en anders lopen we. Die ochtenden, die momenten waarop de zon langzaam opkomt en we samen schelpen zoeken, dat is het voor mij echt. Dat heb ik nergens anders op vakantie meegemaakt. Op sommige dagen vind ik het juist lekker om dan alleen te zijn, maar vaak wil ik het ook juist delen met de kinderen en JB. We hebben zelfs een keer met zijn allen in pyjama een ochtendwandeling gemaakt. En toen Max nog een baby was, nam ik hem vaak mee; hij sliep slecht, was vroeg wakker. Met die buggy sjeesde ik dan over het hele eiland om half zes 's ochtends. Heerlijk was dat."



we naar Pisa, want daar zitten we nu toch zo dichtbij' heb je op Vlieland niet. Je doet de dingen die je kunt doen, en dat is het. Het is er heel overzichtelijk: er is een oude dorpsstraat met een slager, een bakker en een mooie oude snoepwinkel. Fiets je de andere kant op, dan vind je afwisselend bos, hei en duin. In het noorden staan de vakantiehuisjes en camping Stortemelk. Tot het oude Posthuis kun je nog fietsen, daarna mag je alleen verder met de Vliehors Expres: een soort oude truck die helemaal over de zandplaat rijdt. 'De Sahara van het noorden' noemen ze het daar, en zo voelt het ook: er is helemaal niets, echt het einde van het eiland. Ook fijn: er rijden bijna geen auto's. Deze zomer zijn de oudste kinderen waarschijnlijk groot genoeg om zelf op het eiland rond te fietsen. Dat geeft ons ook weer vrijheid.



En dan in badjas naar het strand fietsen voor de ochtendduik



ETEN

VERSE KIBBELING Lang was Het Badhuys de enige strandtent van het eiland. Fijn kindermenu en ze hebben er zalige kibbeling. BADHUYS.COM

MENSEN KIJKEN Bij Badhotel Bruin lunchen we vaak of drinken we koffie. Je kunt er heerlijk mensen spotten terwijl de kinderen in de speelkamer spelen. BADHOTELBRUIN.NL

LEKKER ZOET Ontbijten doe je bij Leut. Ze hebben er verrukkelijk taarten en lekkernijen – en veel is er biologisch. LEUTVLIELAND.NL

DOEN

IN DE VERTE Natuurlijk: de vuurtoren bekijken én beklimmen! Je hebt zo'n gaaf uitzicht en je ziet hoe klein het eiland is.

PITSTOP Een lange fietstocht maken en dan lunchen bij het Posthuys. Speeltuintje erbij, niks meer aan doen.

AAIBARE ROGGEN Op een regenachtige dag is een bezoek aan Waddencentrum de Noordwester een aanrader. Je kan er roggengaaier, een 15 meter lang skelet van een potvis bekijken, de jutterszolder bezoeken en nog veel meer. Koop hier ook het boekje voor de Kabouterspeurtocht in het bos of boek een andere leuke excursie. DENOORDWESTER.NL

NAAR DE SAHARA Het reddingshuisje bekijken waar je alleen met de Vliehors Expres kunt komen. Deze tour over de zandplaat is geweldig, maar niet zo geschikt voor de allerkleinsten.



SLAPEN

EIGEN HONK Als je een huisje boekt op Vlieland, zit je vaak lekker dicht bij het strand. Er is veel aanbod, op deze site zoek en boek je heel eenvoudig. OP-VLIELAND.NL

FIJNE PLEK Leuke familieappartementen vind je bij Vlierijck. Er is een goed zwembad en een lekker restaurant. VLIERIJCK.NL

SNEL BOEKEN Camping Stortemelk mag uiteraard niet ontbreken. Je kan er ook tenthuisjes in de bossen en duinen huren. Erg populair, dus je moet op tijd reserveren. STORTEMELK.NL